

Zondag 9 februari – 10.00 uur
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhzL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Evelien Plaisier
lector	Peter de Jong
organist	Hans van de Weg
ouderling	Ronald van der Schelde
diaken	Willemien de Mol
koster	Anne Idzinga

Uw gaven worden gevraagd voor

1. KIA: Noodhulp Israël en Gaza

2. Wijkkerk

3. Toekomst van de kerk

- ☺ Nevendienst Anne-Marie van de Weg
- ☺ Crèche Mirjam Soethoudt
- ☺ Tienerdienst Bram Naaktgeboren

Bij de dienst

We volgen ook deze week het alternatieve spoor van het leesrooster, over koning Salomo. Behalve om zijn wijsheid is hij bekend vanwege de bouw van de tempel; een huis voor Gods Naam. Bij de inwijding van de tempel horen we Salomo bidden: “Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan U niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor U heb gebouwd.” Dat God tegelijkertijd onbevattelijk groot is en in ongekende nabijheid onder ons wil wonen – dat krijgen we ook vanmorgen niet helemaal bij elkaar, maar we zoeken, tasten, viëren en verwonderen in woord en lied en gebed. Bijzonder eigenlijk om dat te kunnen doen, in een huis waar we samenkomen in Gods Naam.

ds. Evelien Plaisier

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidend orgelspel

Entrée, Louis James Alfred Lefébure-Wély

- De gemeente gaat staan –

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

Stil gebed

Zingen: **Lied 280: 1, 2, 3, 4 en 5**

Bemoediging en groet

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft.

v. De vrede van Christus is met jou en met jou en met jou

g. Vrede ook voor jou.

Drempelgebed

- De gemeente gaat zitten –

Kyriegebed

Glorialied **Psalm 8: 1, 2 en 3**

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst -

DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

1^e Lezing: 1 Koningen 8:12-30

Lied hierbij: **Psalm 84: 1 en 2**

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord: **Lied 825: 1, 3, 4, 5 en 8**

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en **gezamenlijk Onze Vader**

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied **Lied 792**

Gebed om zegen

Gezongen antwoord: **Amen, Amen, Amen.**

Collectiedoel diaconie: KIA Noodhulp Israël en Gaza

Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen ze nu ook in Israël en Gaza.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. In Israël en op de Westelijke Jordaanoever bieden ze praktische en psychosociale hulp aan groepen die nu extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 9 febr. 2025 of uw bijdrage geven in de collectezakken.

Namens de diakenen Willemien de Mol



Er op uit!

Er loopt al jarenlang een discussie wat de oudste stad van Holland is, dat wil zeggen van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. Is dat Dordrecht of Geertruidenberg, dat vroeger bij Holland hoorde? Ik ga me niet in de discussie mengen, maar wil de oudste kerk van Geertruidenberg bezoeken op zaterdag 22 februari.



De Geertruidkerk aan de Markt heeft een lange geschiedenis die terug gaat tot de 11^e eeuw. Op de plaats van de huidige kerk stond toen een aan Gertrudis van Nijvel gewijde Romaanse kerk uit tufsteen. Dit basiliekje werd vervangen door een gebouw dat, na geleidelijke groei in de 14e, 15e en 16e eeuw, bestaat uit een aan de noordzijde ingebouwde toren, een driebeukig hallenschip, dwarsarmen met veelhoekige

sluiting en een gesloten koor met onvoltooide krocht. De kerktoren biedt een mooi uitzicht op de omgeving; misschien kunnen we Dordrecht in verte zien liggen. Saillant detail is wel dat de kerk door Dordtenaren zwaar beschadigd is in 1420. Misschien moeten we dit keer verzwijgen waar we vandaan komen...



Wilt u mee om deze kerk te bezoeken? We vertrekken om 10.15 uur vanaf de parkeerplaats bij de Weeskinderendijk. Om 11.00 uur begint onze rondleiding in de Geertruidkerk. U kunt zich aanmelden via het contactformulier op de website. *Bram Naaktgeboren*

Aswoensdag 5 maart 2025

Voorafgaande aan de viering van Aswoensdag in de Grote Kerk is er een sobere maaltijd in de zaal van de Grote Kerk.

Een intekenlijst voor deze maaltijd ligt vanaf 9 februari tot 2 maart in de hal van de Wilhelminakerk.

U kunt zich ook opgeven via het contactformulier op de website.

Nadere informatie over aanvangstijd en viering volgt nog. *Annet de Vries-Koppe*

Voedselbank

In de maand februari is het inzamelen van de volgende artikelen:

Soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli, soepstengels ...

En in de winkelwagen staat een bakje voor DE-punten.



Kerkelijke agenda

Za 15 februari 19.30 uur Wilhelminakerk – Wilcome

zo 16 februari 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Joost Schelling

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

kerkelijk werker: Ramon de Bonte

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,

e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl

wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: soort betaling

digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com(vóór donderdag 19.00 uur)

Dordtissimo in fortissimo!

Dit enorme scratch-koor gaat klinken als een klok

Op zaterdag 1 maart komen koorzangers van heinde en verre maar ook uit onze eigen stad weer samen om onder leiding van dirigent Danny Nootboom te werken aan het Requiem van Mozart.

's Avonds zal de meeslepende, betoverende muziek worden uitgevoerd, met solisten en de begeleiding door het Dordrechts Kamerorkest.

Het koor is deze keer meer dan 200 kelen groot, dus dat zal zorgen voor een spectaculaire klank onder de koepel van de Wilhelminakerk.

Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn Requiem in 1791, maar kon het niet geheel voltooien. Hij stierf, slechts 35 jaar oud. Zijn vrouw Constanze vertelde dat hij tot het laatst aan het Requiem werkte en daarbij verzuchtte dat het zijn eigen doodsmiss zou worden.

Concert: 1 maart 19.30 uur, Wilhelminakerk, Dordrecht.

Kaarten: verkrijgbaar via dordtissimo.nl.